

Det här är Din gård!

De tre föreningarna på Fyrisvallsgatan 3 är tre medlemmar i samfälligheten Fyrisstrand. Det är samfälligheten som ansvarar för gården, soprummen, parkeringarna och garagen. Samfällighetens styrelse har delat upp ansvarsområdena så två sköter administrationen, två personer ansvarar för garage, parkering och soprum och två styrelsemedlemmar har hand om frågor som rör yttermiljön, gårdarna, rabatterna med mera.

För närvarande är det Lisa Isacson (A-huset) och Meta Troell (B-huset) som ansvarar för gårdsfrågorna. Det är vi som också skickar dig denna karta över ***Din gård***, vilket är hela området Fyrisvall. Alla medlemmar i de tre husen har självklar tillgång till hela området. Du kan grilla, äta, sola, och plocka örter närhelst du vill!

För att var och en skall känna sig lite mera bekant med de olika delarna av gården vill vi göra en kort presentation:

Solgården. Namnet är valt därför här är det definitivt soligast. Men det är också en utsatt plats, inte bara för bilar utan vinden är ofta också stark här. Vi har valt att möblera gården framför allt för att förhindra att det blir en parkeringsplats. Nya krukor är inköpta och växter planteras den 26 maj. För att skapa en rumskänsla kommer en syrenberså planteras. Vita syrener och på våren rikligt med lökväxter och senare en undervegetation med krasse. Här finns också den vackra Dahliarabatten intill sandlådan.

Lekgården. En plats vi skapat för två år sedan och som tycks fungera utmärkt för de mindre barnen. Här finns också den stora perennarabatten som utvecklas lite för varje år. Några äppelträd och jordgubbsplantor kan vara mysigt att skörda från i lekens paus... Under trappan står en grön förvaringslåda. I den finns leksaker, typ kubb, drakar etc. som kan lånas av alla. Det är en medlem i B-huset som skänkt detta. Var och en som har ett bidrag kan lägga det i lådan.

Grillgården. Det hörs på namnet vad som brukar hända här... Det är fritt fram för alla att grilla. Är det hårt tryck på denna grill går det också att använda den kommunala grillen vid bryggan.

Vuxenhörnan. En nyskapad plats med morgonsol. Här finns stolar och bord så du kan sitta och dricka ditt morgonkaffe. Fina slingerväxter och pampiga Riddarsporrar kommer att finnas för ögats fröjd. Och dessutom massor av lökväxter som sedan får avbyte av Rosenskära. Du kan ta dig till Vuxenhörnan två vägar antingen från åsidan eller genom Bertils gång – uppkallad efter Bertil i A-huset.

Bakfickan. En plats för egna odlingar. Utan kostnad kan du anmäla att du vill odla i pallkragar. Sallad eller blommor, du avgör! Här kan du också sitta i dina egna tankar på bänken och spana på alla som passerar på gångvägen. Eller varför inte dricka eftermiddagskaffet med grannfrun här i skymundan?

Fyrisstrand Örtagård. Den tidigare sandlådan har förvandlats till en örtsäng. Behöver du gräslök, persilja eller dragon? Det är bara att komma och klippa en ranson! Här finns också en bänk att vila på och samtidigt räkna bilar eller heja på alla grannar som går förbi. Rabatten intill kommer att snart vara fylld med Petunior, Gladiolus och andra vackra blommor.

Barnkammaren. En rabatt som ligger lite bakom och används som barnkammare för de små, små plantor som ännu inte har kraft att få vara i de stora rabatterna...

Vi brukar ha trädgårdsdagar två gånger om året för att sätta igång och avsluta gårdsaktiviteterna. Då inbjuds alla medlemmar i de tre husen att delta. Det brukar vara mycket trevliga tillställningar som avslutas med ett riktigt vrålfika! Nästa trädgårdsdag är den 26 maj. Passar bra att ta med mamma då det är mors dag...

Under sommaren så är det fritt fram att rensa ogräs, plocka skräp och framför allt vattna. Vid varje tvättstugefönster finns bevattningsslangar. Duktigt långa! Nyckel till respektive kran ligger i ett nyckelband i rabatten under bevattningsslangen. Det är viktigt att stänga kranen och ta ur nyckeln när man vattnat klart. I annat fall kan det bli en frestande lek att vattna runt för våra yngre boende och kanske förbipasserande.

Vi äger detta tillsammans och vi ser att många tittar avundsjukt på vår fina utemiljö. Det är roligt. Välkommen ut i grönskan du också!

För samfällighetens styrelse, maj 2013

Meta och Lisa